

Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

Werkgroep uit Nederland

Afgelopen juli is er een werkgroep vanuit Nederland gekomen om zich 3 weken in te zetten voor Project Hosanna. De leden waren om een vakantiebijbelclub te organiseren en om te ondersteunen bij de (bouw)werkzaamheden op het terrein van Hosanna.



Zo'n 1500 kinderen hebben we mogen verwelkomen op de vakantiebijbelclub! Ze mochten even zorgeloos kind zijn, maar belangrijker: ze mochten uit Gods Woord horen! Elke bijeenkomst werd het zaad gestrooid door middel van Bijbelverhalen, liederen en het leren van Bijbelteksten.

Wat genoten ze van de spelletjes en van de ranja en de oliebollen, pannenkoeken of pindakoeken die voor hen klaarstonden! Er is wat af gebakken door de werkgroep, elke dag werd er voor zo'n 300 kinderen iets lekkers gebakken, toppers!



Op de Bijbelclub mochten we ook 4 kinderen met een beperking ontvangen. Deze kinderen konden niet praten en hadden intensieve begeleiding nodig. Ze hebben een mooie kleurplaat gemaakt, liedjes gezongen, gespeeld met bellenblaas en een stoffen bal. Het was fijn om er ook voor deze kinderen te zijn!



Ook waren we een dag naar zee met de club van Amporoforo: 111 kinderen vanaf 7 jaar. Ze luisterden naar het verhaal over de storm op zee, bakten pannenkoeken op het strand en deden spelletjes. Een hele organisatie en een grote uitdaging voor ons, maar wat hebben de kinderen ervan genoten!



Voor de tieners hadden we 2 keer een club georganiseerd op zaterdagmiddag. We hebben geprobeerd om een leerzame en toekomstgerichte club te organiseren door middel van verschillende workshops. De meiden kregen een les pannenkoeken bakken, zelfverdediging en scrunchie naaien. Voor de jongens waren de workshops: krukje van hout maken, kookstel lessen, tarwe planten in een bamboekoker. Wat ze hadden gemaakt, mochten ze meenemen naar huis.



Ook zijn we samen met de werkgroep een dag op pad geweest met de MAF naar de vallei Lavaraty. Dit was voor ons de vierde keer. Hier hebben we opnieuw het Evangelie mogen vertellen door middel van het woordenloos boekje. De kinderen kregen allemaal een armbandje met de symbolen van het woordenloos boekje en een lekkere lolly.

Met de volwassenen hebben we 'Wat de toekomst bringe moge' gezongen. Zij in het Malagasy, wij in het Nederlands. Mooi en ontroerend!



Wat was het een goede en fijne tijd met de werkgroep. Namens alle clubkinderen nogmaals: Misaotra betsaka! (Heel erg bedankt!)

Wat ons betreft is het zeker voor herhalend vatbaar om een werkgroep te laten komen!



Het team voor de vakantiebijbelclub.

Een baby bij Hosanna

We kregen een oma op bezoek met een ongeveer 4 maanden jonge baby. Het meisje heet Amjarasoa (spreek uit als jarasjoewa). Ze woog maar 3.100kg! Het is een ontzettend klein meisje. Haar moeder heeft haar in de steek gelaten en de vader woont ver weg. Oma heeft besloten voor de baby te willen zorgen, maar na 2 maanden lukte het oma niet goed meer. Amjarasoa bleef maar honger hebben. Rijstwater en verse koeienmelk (wat vaak met water vermengd wordt) waren niet genoeg voor haar. We besloten flesvoeding te kopen. Oma komt een paar keer per dag met Amjarasoa om het flesje bij ons, onder toezicht, te laten drinken. Flesvoeding mee geven had natuurlijk gekund, maar... krijgt dit meisje het dan wel? Of wordt de voeding verkocht? Flesvoeding is behoorlijk duur namelijk. Nu, 1,5 maand later is ze bijna 2 kg aangekomen!



Op bezoek in de gevangenis

Sanne ging mee met 2 anderen om te evangeliseren in dé gevangenis van Madagaskar. De grootste criminelen zitten hier vast, drugsbendes, moordenaars, verkrachters, etc. Maar ook vele onschuldigen. Ruim 4000 mannen zitten in deze gevangenis, die eigenlijk maar plek biedt aan 900 gevangenen. In 1 blok zitten ongeveer 1100 mannen, die allemaal in dezelfde ruimte slapen, zonder bed, tussen de ratten. 1 keer per dag geeft de bewaking een karige maaltijd. Voor de rest ben je afhankelijk van familie; maar die komen zelden tot nooit, want ze hebben geen geld of eten over.

Sanne sprak onder andere met een dominee. Hij wist nog niet hoelang hij zou moeten zitten. Deels schuldig, deels onschuldig. Hij gaf aan dat hij graag het evangelie wilde vertellen, maar dat de bewakers hem niet steunen en dat de gevangenen te hongerig zijn om te luisteren. Sanne las Jesaja 61 met hem en Amos 8:11 (Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere HEERE, dat Ik een honger in het land zal zenden; niet een honger naar brood, noch dorst naar water, maar om te horen de woorden des HEEREN.) Wat vond hij dat een bemoedigende teks!! Sanne gaf hem mee dat hij niet persé voor een groep hoeft te staan, maar dat God ook iemand naar hem kan sturen.

Hij was erg dankbaar voor deze ontmoeting. Aan het eind zei hij: 'als ik uit de gevangenis ben, wil ik hetzelfde doen als jij nu doet; gevangenen bezoeken en met hen praten en bemoedigen'.



Een blok van de gevangenis: de plaats waar 1100 medemensjes verblijven en slapen.



'Onze' 3 Hosanna kinderen. In schooluniform voor het nieuw gebouwde huisje voor hen en onze bewaker (hun halfbroer) op Project Hosanna. Wat zijn ze blij!

Uniek concert!

Vrijdag 27 september 2024 om 19.30 uur in de Schildkerk, Rijssen.

Met medewerking van de familie Ploeg (vleugel, viool, cello), kamerkoor Gloria en ensemble Dolce Voces. De toegang is vrij.

KAMERKOOR GLORIA

Collecte bij de uitgang t.b.v. stichting Kimon voor de fam. Van Holst en Stropkap in Madagaskar.

Bid- en dankpunten

Dankpunten:
- We zijn zo dankbaar dat het sponsorgeld blijft komen. Wij en de bevolking hier danken u hartelijk voor uw bijdrage voor het Project Hosanna!

- Ook voor ons hometeam zijn we erg dankbaar. Wilt u hen ook meenemen in het gebed? Ook zij hebben wijsheid nodig in de keuzes die gemaakt moeten worden. De acties zijn tot op heden bijzonder gezegend.

- Het team in Vangaindrano wordt groter. Dat is een reden tot dankbaarheid. Bid mee dat de samenwerking goed mag zijn met elkaar en alles in verbondenheid tot Zijn eer mag zijn. En ons eigen ik, van ons allen, weg zal mogen vallen. Hem alleen zij de eer!

- We mogen terugkijken op een goede tijd samen met de werkgroep!

Bidpunten:
- Bid u mee voor de vele straat kinderen in Madagaskar? Geen ouders, geen school, geen huis. Een leven op de vuilnisloop. Bid om een wonder dat ze Hem mogen leren kennen. Dan zullen ze een heerlijk toekomst krijgen!

- Bid u ook voor ons gezin? We zijn al ruim 2 jaar in Madagaskar. Een tijd waarin ontzettend veel gebeurd is, maar ook nog steeds veel op ons pad komt. Bid voor ons dat we in Zijn afhankelijkheid en in vertrouwen mogen wandelen in de wegen die God ons geeft, met het oog omhoog. We hopen eind dit jaar met verlof naar Nederland te komen.